

Cirkulation - ett underbart alternativ

Välkommen till Cirkulationen på Underbara Barnmässan!
Tag en sak du gillar, lämna något tillbaka. Så rullar det vidare.

Förväntningarna på nyblivna föräldrar är höga. Vi förväntas lägga ner hundratusentals kronor på allt från skallror till ny köksinredning. På så sätt bidrar vi till att öka tillväxten och välfärden. Och det är bra för Sverige. Men är det bra i stort? Om man tänker lite längre framåt.

Större delen av denna vår globaliserade världsbefolkning är inte inbjuden till köpfesten. Många tillbringar sin tid i kamp för vardagen, kanske med att limma ihop någon ny produkt till oss. Vi bidrar till miljöförstöringen. Både när saker produceras och när vi själva tröttnar på dem uppstår mängder av avfall. Om man vill ändra på både orättvisorna och miljöförstöringen i världen kanske inte lösningen kan vara att alla ska leva som vi gör här och nu. Vi kanske måste backa lite. Det är här tanken om Cirkulationen kommer in.

Med föräldraskapet ramlar konsumtionshysterin in över oss, erbjudandena haglar och osäkerheten är stor. Livsstilar ska utstråla även i sandlådan. Vi tror att en viss produkt eller pryl ska göra omställningen och det nya livet lättare att hantera. Vardagsperspektivet tar över, omvärldsanalysen blir grumlig. Man är föräldraledig och privat och inte politisk. Det är en rättighet (skyldighet?) och en avkoppling att shoppa loss. Ursprungsmärkning, produktionsvillkor och miljöpåverkan är bara för jobbiga ord mellan blöjbyten, lämningar och hämtningar. Samtidigt används saker och kläder under de första åren relativt sparsamt. En för oss giftfri, färgglad, interaktiv, ergonomisk bitleksak ratas av användaren till förmån för en kotte. Leksaken är förmodligen tillverkad av en icke förnybar råvara i en alls icke giftfri, färgglad, interaktiv, ergonomisk arbetsmiljö, till låg timpennning.

Och dessutom, när du sen kommer in på H&M eller BR, eller läser de bokklubbs-erbjudanden och leksakskataloger du får i brevlådan, hur kul kan det bli? Rollerna är redan givna, ditt barn är en prinsessängel eller ett krigsmonster. Välj fritt mellan rosa eller combat. Även om det heter att "bara fantasin sätter gränser".

På en plats som Cirkulationen kan man själv lämna in det som man inte behöver längre, men har haft nytta av och vill ska användas. Där kan man själv hitta något nytt, något annat. Liknande platser har funnits förr och förekommer säkert också på lokal nivå, men relativt osynligt.

Cirkulationen är med på den här mässan för att tanken ska synas. Så småningom får den kanske en permanent plats.

Du kan starta en egen cirkulation i ditt närområde. Det kan börja med en hylla på dagis, BVC, biblioteket... vem vet, det kanske växer till något större.

Välkommen till Cirkulationen på Underbara Barnmässan!
Tag en sak du vill ha, lämna något tillbaka. Så rullar det vidare.

Lena Gustavsson